

## Bijbels Hebreeuws in Schoonloo (Dr.) en Rijssen (Ov.)

De cursus Bijbels Hebreeuws die ondergetekende geeft, is zijn derde jaar in gegaan. Op deze cursus wordt het Hebreeuws niet benaderd vanuit de getalswaarde van de Hebreeuwse letters. Om de simpele reden dat de Bijbel dit ook niet doet. De enige keer dat de Bijbel gebruik maakt van de getalswaarde van een woord is.....bij de aanwijzing van het Beest, de Antichrist (Openbaring 13). Voor het overige maken de apostelen daar nooit gebruik van. Zij gaan altijd uit van de letterlijke tekst van de Schriften in hun historische en profetische verband, en verbinden daaraan onderwijs voor het dagelijks leven.

De cursus Bijbels Hebreeuws die wij geven is niet bedoeld om mensen in korte tijd een algehele kennis van de het Bijbelse Hebreeuws bij te brengen. Daar zijn andere cursussen voor. Wat wij doen is, vanuit het bijbrengen van enige kennis van de Hebreeuwse taal (voor de een meer, de ander minder) de rijkdom van het Evangelie en de profetische lijnen van Gods heilsplan te laten zien.

Hebreeuws leren is bepaald niet saai. Je bent er met heel je hebben en houden bij betrokken.

Uiteraard wordt gepoogd de cursisten het lezen van het Bijbelse Hebreeuws bij te brengen. Dus het **schrift** krijgt de nodige aandacht. Het Hebreeuwse alfabet dus tweeëntwintig medeklinkers, aangevuld met de klinkertekens.

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

Het Woord van God is allereerst een kwestie van horen. Een taal kun je lezen, maar ook spreken. Wij oefenen ons ook in het luisteren naar het Hebreeuws. Wij zingen **een lied** in het Hebreeuws. Bijvoorbeeld enkele verzen uit Psalm 3, Kuma Adonai, via Yub Tube gemakkelijk mee te zingen.

Wij **luisteren** naar het lezen van een stukje uit de Hebreeuwse Bijbel via [hebrew bible audio](#) (toraclass)

Daarnaast worden soms korte gedeelten uit de Hebreeuwse Bijbel **voorgezegd en nagezegd** door de cursisten. Op deze drie manieren oefenen wij ons in het horen van de Hebreeuwse taal, en wennen wij wat aan de totaal andere klanken.

Tussen het onderwijs over de taal door, wordt **informatie** gegeven **over Israël**. Daarbij wordt de schijnwerper ook gericht op het heel lang doodgezwegen Israël van de tien stammen (het overgrote deel van Israël dat is ondergesneeuwd!). En natuurlijk wordt vooral de rijkdom van Gods Woord opengelegd aan de hand van Hebreeuwse woorden en zinnen. Het gaat om Gods plan waarin de Messias en Israël ( ישוע וְיִשְׂרָאֵל ) de beide brandpunten zijn.

In Rijssen zijn wij dit voorjaar begonnen om zoveel mogelijk tijdens de feesten van Israël een open avond te houden waarbij het dan echt om de boodschap gaat. In het voorjaar werd de Sedermaaltijd uitgelegd. In juni het pinksterfeest (sjevoe-oth) en eind september het loofhuttenfeest. In het kalenderjaar 2015 werd de laatste Hebreeuwse avond in Rijssen op 9 december gehouden, waarop het Chanoekafeest in haar brandende actualiteit werd uitgelegd.

Ook in 2016 houden wij weer open avonden naar aanleiding van de feesten zie agenda.