

Israëllezingen o.l.v. ds. J. den Admirant



Op de woensdagavonden 27 april, 25 mei en 15 juni worden te Doornspijk de Israëlstudies voortgezet en weer verzorgd door ds. J. den Admirant uit Hoogeveen.

Hoofdthema: *De zegen Gods voor Israël en Nederland via Zijn Woord*

1^e studie: "Israël: hobby of broer."

2^e studie: "De glorie van God komt er aan."

3^e studie: "Israël Nederland een het verbond."

Na de achttien gegeven Israëlstudies door ds. J. den Admirant zijn we verheugd dat mede door de groeiende belangstelling hij dit onderwijs gaat voortzetten. Hij hoopt de drie thema's te behandelen genoemd op de voorzijde van deze uitnodiging. Deze onderwerpen staan min of meer los van de reeds gegeven studies u kunt dus direct 'inhaken'. Wel zou het aanbeveling verdienen om het door hem geschreven boek te lezen: **"De Herder en de tempel"**. Mede gezien het enthousiasme van hen die deze avonden reeds eerder bezochten zien we uit naar de komende lezingen.



Het motief tot de keuze van de thema's?

De komende drie Israëlavonden zijn gewijd aan de negen voorrechten van Israël die Paulus opsomt in Romeinen 9:4,5.

Woensdag 27 april Thema: **"Israël: hobby of broer."**

Toelichting: Deze avond nemen we de eerste twee samen: 'zij zijn Israëlieten' en 'hunner is de aanneming tot zonen'. Het kind-van--God-zijn komt daardoor in een verrassend licht te staan.

Wat betekent het dat Israël Gods 'eerstgeboren zoon' heet? (Ex. 4:22) En waarom ziet de schepping reikhalzend uit naar 'de openbaarwording van de zonen Gods'? (Rom.8)

Woensdag 25 mei Thema: **'De glorie van God komt er aan!'**

Toelichting: Het derde voorrecht van Israël is: 'hunner is de heerlijkheid'. Een heel diep en rijk woord. Israëls geschiedenis kent haar hoogtepunten, vol van Gods glorie, en eeuwen dat Gods heerlijkheid niet zichtbaar is. Welke verwachting hebben Israëls profeten en apostelen? Hoe vol heerlijkheid zal het koninkrijk Gods zijn? En in hoeverre zien we er al iets van?

Woensdag 15 juni Thema: : **'Israël, Nederland en het Verbond'**

Toelichting: Het vierde voorrecht van Israël is, dat van hen de verbonden zijn. Meervoud nog wel. Betekent dat, dat wij als christen in Nederland, het woord verbond niet in de mond mogen nemen als het om onszelf gaat? Staan wij er buiten? Er waren, vooral in de 19^e eeuw, krachtige profetische stemmen, zoals van Kohlbrugge, Da Costa, Hoedemaker en Gunning, die leefden uit het verbond. Een vergissing, of...??

Het boek "De Herder en de tempel" is aan te schaffen via onderstaande website of het door het vermelde tel. nr. te raadplegen. U bent (weer) van harte welkom. Tot ziens, namens de Evangeliegemeente "Oase"

G.K. Verbaan.

Aanvang: 20.00 u. Zaal open en koffie 19.30 u.

Locatie: ´ Evangeliegemeente Oase ´ aan de Oude kerkweg 88 Doornspijk.

Kosten: Er zal een collecte worden gehouden.

Meer info ? www.jandenadmirant.nl , of tel. 0525-651088