

De rechten van God

(Bijbelstudie vanuit Hebreeuwse kernwoorden die met de letter chet beginnen,

door Jan den Admirant)

Van feest tot feest

Door heel de Schrift loopt een rode draad (הַיְהוָה אֱלֹהֵינוּ). Gods Woord biedt geen systeem, maar een plan. God de Vader heeft voor Zijn Zoon een bruiloft (הַחֲתונה) bereid (Mattheus 22:1). De Zoon Zelf is de Bruidegom (הַחָתן). In feite gaat de Schrift van feest (לֶחַד) tot feest (לֶחַד)! God gaf de eerste mens zijn vrouw. Het huwelijk is een inzetting (הַחֲתונה) van God. Zijn eerste wonder deed de Messias op een bruiloft (הַחֲתונה), Johannes 2:1-11. Jezus (יֵשׁוּעַ) heeft de beste wijn voor het laatst bewaard. Het derde feest (לֶחַד) wacht een spoedige vervulling. En dat feest (לֶחַד) is niets minder dan een Bruiloft (הַחֲתונה). En wat voor een bruiloft! De ‘bruiloft van het Lam’! (Openbaring 19:6). Dit hele plan is geboren uit Gods hart, zoals de Zoon uit de boezem (הַיְהוָה) van de Vader is (Johannes 1:18)

Gods rechten en onze democratie

Juist omdat het huwelijk een inzetting (הַחֲתונה) van God is, heeft satan al zijn pijlen (הַחֲתונה) op het huwelijk gericht. Eén pijl (הַחֲתונה) die hij daarvoor gebruikt is: het promoten van een samenlevingsvorm van twee mannen of twee vrouwen. Hij waagt het zelfs dat ‘huwelijk’ te noemen. Dat is dan zo iets als een rond vierkant. Een huwelijk is, als inzetting (הַחֲתונה) van God per definitie een relatie van een man en een vrouw. Een inzetting (הַחֲתונה) van God is geen papieren, democratische wet. God heeft Zijn inzettingen (הַחֲתונה) op twee stenen tafelen geschreven, gegraveerd (הַחֲתונה). Hij is de Wetgever (הַחֲתונה) Die ons niet beoordeelt op onze democratische brouwsels, die vandaag op papier staan en morgen weer gewijzigd worden. De Wetgever (הַחֲתונה) is ook Rechter en Koning. De wetgevende macht, rechtsprekende macht en uitvoerende macht zijn in één hand! (Jesaja 33:22) De Franse Revolutie, in Parijs (!) van start gegaan, heeft wetgeving, rechtspraak en koningschap uit Gods handen gehaald. God is ontroond, en rechten, wetten en regering zijn in eigen hand genomen. Het resultaat is er ook naar. We zitten vandaag met de brokken. Een miljoen

abortussen in Nederland sinds 1980 (waarbij die paar honderd slachtoffers in Frankrijk in het niet vallen) is één van de vele wrange vruchten van dit proces los-van-God. Het volstrekt enige medicijn tegen deze rampzalige ontwikkeling is: een radicale terugkeer tot God en tot Zijn inzettingen (עֲקִיבֵי). Hoor, Israël, de HEERE onze God, der HEERE is één!’

Gods onveranderlijke inzettingen

Wij zijn als volk zo verdwaasd en verblind, dat wij het kwade ‘goed’ noemen, en het goede ‘kwaad’! Wij zijn de vreugde van het feest (גִּיל) waar God op aan werkt, finaal kwijt. Een vloek verteert de aarde, ‘omdat zij de wetten overtreden, de inzetting (עֲקִיבֵי) veranderd hebben (עָלְפוּ), het eeuwig verbond hebben verbroken’ (Jesaja 24:5). Hoe durven volken, staatshoofden en zelfs kerkleiders te denken dat God Zijn trouw aan Zijn verbond met Israël en aan Zijn eeuwige woorden, beloften en inzettingen (עֲקִיבֵי) heeft ingetrokken? ‘Alle mensen zijn leugenaars’, ja, maar God is geen mens dat Hij liegen zou! Zijn troon is gegrond op Zijn trouw aan David. De Wet (Thora) met al zijn inzettingen (עֲקִיבֵי) zal vandaag of morgen van Sion uitgaan, en als een zuiverend zuurdesem de maatschappijen van alle overgebleven volken doortrekken. (Jesaja 2:1-6)

God doet nieuwe dingen

Er komt een nieuwe (שִׁדְרָה) tijd! Niet in de trant van de leugen van ‘New Age’. Maar zoals de profeten voorzeggen. ‘Zie, Ik zal iets nieuws maken’, הִנְנִי עֹשֶׂה הַדְּשֵׁה , hinenie ‘osèh chadaasjaah (Jesaja 43:19a). De volledige verwerkelijking en vervulling van het Nieuwe Verbond, בְּרִית הַדְּשֵׁה , berieth chadasjaah, Jeremia 31:31. ‘God belooft aan heel Israël: ‘Ik zal een nieuw hart (לֵב הַדְּרָה) geven en een nieuwe geest (רוּחַ הַדְּשֵׁה) zal Ik in uwe binnenste geven’ (Ezechiël 36:26). Niet alleen van de enkele gelovige zal gelden: ‘Hij heeft in mijn mond een nieuw lied gegeven’

וַיִּתֵּן בְּפִי שִׁיר הַדְּשֵׁה , wa-jitteen befì sjier chadaasj (Psalm 40:4a). Tot het hele volk Israël, en via hen tot alle volken zal gezegd worden: ‘Zingt de HEERE een nieuw lied!’ שִׁירוּ לַיהוָה שִׁיר הַדְּשֵׁה sjiroe ladonaj (of: le JHWH) sjier chadaasj, (Psalm 96:1a).

Genade en recht

Het is geen enkele verdienste van Israël, dat het grote feest (גִּיל) aanbreekt. Het is omdat God genadig is (רַחֲמֵי). Het is Zijn liefde, goedertierenheid,

verbondstrouw (בְּרִית). Voor het geloof is God bepaald niet de grote Afwezige. Integendeel, het geloof weet zich omringd van de werken van Zijn hand. ‘Van Uw goedertierenheid (חַסְדֶּיךָ), o HEERE, is de aarde vervuld, leer mij Uw inzetten (מִצְוֹתֶיךָ)’, Psalm 119:64.

Maar hoe kan God een nieuw verbond (בְּרִית הַשְּׁלִישִׁית) sluiten? Hij vergeeft veelvuldig, is barmhartig en genadig. Ja, maar hoe zit het met Zijn inzetten (מִצְוֹתֶיךָ) en rechten? Wij, Nederlanders, staan op onze rechten. Wij zijn snel op onze tenen getrapt. Wij eisen onze ‘rechten’ op. En dat terwijl wij Gods rechten dagelijks met voeten treden. Waar halen wij dat recht vandaan? Hoe kan die schuld ooit vereffend worden? Waar blijven wij met onze zonde (חַטָּאת)? Genade is niet goedkoop. Geen mens kan God voldoening geven.

Eén in de schuld

Bij een vliegramp wordt ijverig gezocht naar de ‘zwarte doos’. Waar ligt de schuld? Welke maatschappij of natie krijgt de rekening gepresenteerd? Als het om Gods rechten gaat: elke natie! De volken rennen in sneltreinvaart het gericht van God tegemoet. Wie kan voor Zijn rechterstoel zonder blikken of blozen bestaan? Is het mogelijk nu al zeker te weten, dat wij dat gericht glansrijk doorstaan? Ja, halleluja! Maar hier betreden we wel heilige grond. Schoenen uit, om zo te zeggen. Die hemelhoge schuld vereffent geen mens. Alleen God biedt een uitweg voor ieder die zijn of haar schuld niet langer wil wegpoetsen. Voor ieder die ruiterslijk erkent: ‘tegen U, U alleen, heb ik gezondigd’, לָךְ לְבַדְּךָ יְיָ
יְחַטְּאוּ lecha lebaddecha chataathie, Psalm 51:6a.

Daniël maakt zich één met de zonden van zijn volk, als hij belijdt:

חַטָּאתָנוּ וְעוֹנֵינוּ chata`noe we, awienoe, ‘wij hebben gezondigd en wij hebben ongerechtigheid gedaan’. Daniël 9:5a. De erkenning van de schuld opent de hemel. Een magistrale profetische belofte wordt Daniël geopenbaard. De vervulling ervan zou nog bijna vijf eeuwen duren. Maar Gods woord kwam!

De zonde verzegeld, en hoe!

In het Midden-Oosten, in het land Israël ligt een tuin. Vlakbij een schedelvormige heuvel. Op die heuvel, tussen twee misdadigers, hing het onschuldige Lam. Beladen met de zonde (חַטָּאת) van heel Israël, ja met de zonden der wereld. Hij werd tot zonde (חַטָּאת) gemaakt. Hij droeg ze, verzoende ze, nam ze weg. Toen Hij het offer volbracht had, werd Hij gelegd in een graf. Daar bleef Hij drie dagen en drie nachten liggen. Een wacht soldaten bewaakten

het graf. Het graf werd verzegeld. Hoe letterlijk ging Daniël 9:24 in vervulling: ‘Zeventig jaren zijn over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonden [חַטָּאוֹת] te verzegelen [חֶתֶם], de ongerechtigheid te voleindigen’

In Jezus' Bloed is er verzoening voor heel Israël en alle volken

Het zegel (חֶתֶם) heeft een diepe zin. Tot tweemaal toe waren in de kleding van de hogepriester Israëls twaalf stammen verzegeld, zie Exodus 28. Op de twee schouders droeg hij de namen van de twaalf stammen van Israël, op elke schouder zes. In de volgorde van leeftijd van de stamvaders. En ook nog eens in vier rijen van drie edelstenen op zijn borstschild. Elke stam apart in een verschillende edelsteen, gegraveerd in een zegel, פִּתּוּחֵי חֶתֶם, pitoecheej chotaam. Daar ging het gebed van de bruid in vervulling: ‘Leg mij als een zegel [חֶתֶם] aan Uw hart, als een zegel [חֶתֶם] aan Uw arm’, Hooglied 8:6.

Jezus droeg geen hogepriesterlijk gewaad. Maar als de eeuwige Hogepriester, uit de stam van Juda, droeg Hij heel Israël op Zijn hart, en heel Zijn kudde op Zijn sterke schouders. Hun schuld werd voorgoed begraven in Zijn graf. Hun zonden –Zijn doorboorde handen en voeten tonen het- zijn verzegeld (חֶתֶם). ‘Zie, in de beide handpalmen heb Ik u gegraveerd’ הֵן עַל-כַּפַּיִם חֶקְתִּיךָ heen ‘al-kappajim chaqqothiech’, Jesaja 49:16a.

Dit is de enige hoop voor heel Israël, voor de Arabische volken, voor elk volk en ieder mens. Alleen door het Lam Gods is aan al Gods inzettingen (חֻקֵּי) volledig recht gedaan, tot in de kleinste bijzonderheden. Door de Messias is met geen enkel gebod het handje gelicht. Al Gods geboden zijn veilig in Zijn doorboorde handen. Hij droeg de Wet in Zijn hart. Daarom kon Hij ook de zonden (חַטָּאוֹת) van Israël en van ons verzegelen (חֶתֶם).

Door Jezus alleen is er leven (חַיָּה), eeuwig leven (חַיִּים) op alle fronten. Eens sprak God, toen Israël muurvast zat in de vreselijke verdrukking in Egypte: leef! (חַיָּה). Zijn machtswoord is nog steeds in staat Israël -ook in de kustlanden, in Nederland- tot nieuw leven te roepen!