

Rome is het beest, de Hoer Babylon, de 'mens der zonde', die in de persoon van de paus het bestaan heeft, de gemeente Gods (de tempel) binnen te dringen en zich als God ('Heilige Vader') te laten vereren (2 Thessalonicensen 2:4). Wat een godslastering! Rome heeft nooit anders gedaan dan het Evangelie verdraaien. Zij brengt een 'andere Jezus' (2 Korinthe 11 vers 4) Een Jezus Die geen zoon is van de Israëlitische Mirjam (Maria) maar eeuwig aan de moederborst hangt van de Moedergodin uit Babel, die men dan ook nog met de Bijbelse Maria durft te vereenzelvigen! Een Jezus Die ontdaan is van Zijn Israëlitische identiteit. Niet de Jezus Die belooft dat de Heilige Geest Hem zal vertegenwoordigen op aarde, maar een Jezus die gevangene is van het roomse systeem, spreekbuis van het Vaticaan. Een Jezus niet 'naar de Schriften' maar een Jezus die bedolven is onder heidense gebruiken. De Reformatie beleed dat zij, toen het Evangelie van de verzoening beleden werd, uit Babylon is uitgegaan. Maar vandaag zie je voor je ogen dat –zoals Bunyan eeuwen geleden al voorzei- de protestanten zelf weer terug kruipen in de kooi van Rome.



"Bûter, brea en griene tsiis, wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries"

Het valt niet mee, als je geen echte Fries bent, dit zinnetje zó uit te spreken dat je niet van een echte Fries te onderscheiden bent. Je valt al gauw door de mand. Wie krijgt dat zinnetje van Brakel vandaag nog over zijn lippen? 'Wat is de antichrist? Wij antwoorden met alle protestanten: Het pausdom van Rome'. Ben je wel een echte protestant als je die zin niet over je lippen krijgt? Dat vele protestanten die uitleg misschien nooit meekregen, dat kan. Maar als het dan uit de doekjes wordt gedaan, steigeren we dan nog als we het roomse systeem als afgoderij en anti-Jezus en permanente ontheiliging van Gods Naam beschouwen?

Deze opvatting is vier eeuwen ouder dan de Reformatie!

Er zijn oude manuscripten bewaard van de Waldenzen uit het jaar 1120. Met wat een moed, helderheid en Bijbels onderbouwd wordt daarin betoogd dat de antichrist geen persoon is die in de toekomst verschijnt. Het is het hele afgodische, heidense stelsel van leringen en gebruiken die de waarheid in leugen veranderd heeft en de leugen waarheid noemt, de zonde voor gerechtigheid verslijt. Hoe heeft Rome al haar haat en beestachtige wreedheid losgelaten op dit diepgelovige, Godvrezende volk! Hoe woedend was de roomse geestelijkheid om enkele duizenden mensen in afgelegen valleien. Hun misdaad? Dat zij God naar eer en geweten en overeenkomstig Zijn Woord dienden! Hun kinderen tot Gods eer opvoedden. Geen ritens, ceremonieën, leerstellingen, gebruiken, heiligenverering, beelden etc. toelieten maar alleen het Woord en de Heere Jezus volgden en dienden.

Liefde tot en schuldbelijdenis tegenover rooms-katholieken

Van het bovenstaande wordt geen woord terug genomen. Toch moet er nog iets meer gezegd worden. Zeker nu in dit jaar herdacht wordt dat de 80-jarige oorlog –in 1568- begon. Prins Willem van Oranje voelde zich geroepen de Nederlanden van de Spaanse tyrannie te bevrijden. Hem was in 1559 ter ore gekomen dat Frankrijk en Spanje in het geheim hadden besloten de hele protestantse bevolking van de Nederlanden en daarbuiten uit te roeien. Wij kennen onze geschiedenis niet meer. Maar ons volk is geboren vanuit de reformatie. Door het Woord zijn wij uiteindelijk in de smeltkroes van het lijden een natie geworden. En de man die aan de bevrijding de leiding gaf, had oog en hart voor het hele volk. Ook het rooms-katholieke volksdeel. Hij wist zich herder voor het hele volk. In het 14e couplet van het Wilhelmus wordt ons hele volk opgeroepen: 'Zijn heilzaam Woord neemt aan'. Spreekt uit dat ene zinnetje niet een geweldige Liefde van God? Is het niet geweldig als een heel volk –hoe versoms van God verwijderd- wordt opgeroepen het heilzame, genezende Evangelie aan te nemen? Dienen wij onze rooms-katholieke landgenoten door het evangelie te verhapstukken? Het lijkt wel heel lief als wij 'om de lieve vrede wil' het Evangelie van Jezus verkwanselen en de afgoderij van Rome weer invoeren. Is dat eenheid? Zo moet en mag het niet! 'Nee, Ik zal –sprak God- de antichrist de eer niet gunnen, Mijn kinderen bij elkaar te brengen, maar Ik zal dat doen door de zweepslagen van Mijn Woord'.

Gebed

God van Israël, Vader van onze Heere Jezus Christus, Breng ons terug bij Uw Vaderhart, en bij het geloof van onze vaders, Abraham, Izak, Jakob, David en de apostelen.
Geef dat het oude vuur weer in ons gaat branden, zoals vier eeuwen geleden mensen hun geloof op de brandstapels beleden.
Vergeef ons dat wij over bijzaken uiteen gingen en het undament Jezus Christus miskend hebben.
Vergeef ons dat wij Jezus losmaakten van Zijn volk Israël.
Vergeef ons dat wij aangepapt hebben met het wereldse, moderne denken, of in onze reformatorische schulp kropen in plaats van een krachtig Evangelie te laten horen.
Geef, o God, dat wij niet alleen het goede zaad van uw Woord weer leren kennen,
Maar vooral dat wij het goede zaad zullen zijn, de 'kinderen van het koninkrijk'.
Zodat U ons kunt uitzaaien op de akker van de wereld.
Verlos ons van lafheid en mensenvrees.
En geef dat wij ons trotse, onreine, veroordelende ik op het altaar leggen.
En onze naaste, van welke komaf of achtergrond ook, laten zien dat er maar één Weg is, één Waarheid en één leven
DE HEERE JEZUS, Gods Zoon, de Leeuw van Juda, de komende Koning van Israël.
Baruch Ha-ba' be-Sjem Adonai,
Gezegend is HIJ Die komt in de Naam des HEEREN!
(Psalm 118:26)

Jan den Admirant, dienaar van het Woord van God.

Bestel nu: DVD DE VERLOSSER ZAL TOT SION KOMEN

n.a.v. 100-jarige bevrijding van Jeruzalem en 500 jaar Reformatie, met impressies vanuit het gebied van de Waldenzen

door ds. Jan den Admirant

Verkrijgbaar door te bellen/mailen naar Martha Ten Bosch-Dane; tel. 015-3647312, marthadane@hotmail.com - Of verkrijgbaar in onze webwinkel.

Bij aanschaf van het boek *De Herder en de tempel* (€ 19,90), door J. den Admirant en *Sabbatsgedachten* (€ 12,50), geschreven door Martha Dane, samen voor € 32,40 (incl. porto) ontvangt u de DVD er gratis bij!



Prijs DVD: € 5,00 excl. porto



Uitgeverij Jeruzalem of Rome, p/a Vondelstraat 18, 7901 HR Hoogeveen (06-40872316)



Deze handleiding voor het samen bidden voor heel Israël is uit de nood geboren. Te vaak wordt bij alle bezig zijn voor Israël aan het Bijbelse Israël voorbij gegaan. Er ligt nog steeds een zware sluier over de Tien Stammen, nota bene het grootste deel van het volk Israël. Daarom zijn wij, na de verschijning van het boekje Samen bidden voor heel Israël, in Doornspijk begonnen om elke 3e zaterdag van de maand, van 14.30-16.00 uur een bidstond te houden voor Israël. Vanuit een korte uitleg van Gods Woord die het hele volk Israël (en niet alleen de Joden) raakt, wordt er gebeden. Geen opwekking zonder Israël. Juda redt het niet zonder zijn broer! Want: 'te dien dage zal het Huis van Juda gaan tot het Huis van Israël en te samen zullen zij optrekken uit het Noorderland' (Jer. 3:18).

In de maanden jan. t/m juni en sept t/m november worden er maandelijks Israëlstudies gehouden in het gebouw van de Evangelische gemeente 'de Oase', Oude Kerkweg 88 in Doornspijk. Deze studies zijn ook te beluisteren via de dropbox van de gemeente, die te vinden is op de website: www.ierezalemofrome.nl

Uitgeverij Jeruzalem of Rome

Ingeschreven bij K.v.K. onder nr. 04088724

Adres: Vondelstraat 18
7901 HR Hoogeveen

Bank: ING
Bankrekening: NL05INGB0003817268 t.n.v.
Uitgeverij Jeruzalem of Rome

Vertegenwoordigster:
Martha ten Bosch-Dane
Delftsestraatweg 272
2645 AE Delfgauw
015-3647312
06-28231390
marthadane@hotmail.com

Vragen, uitnodigingen, bemoedigingen:
J. den Admirant
Vondelstraat 18
7901 HR Hoogeveen
0528-220993 / 06-40872316
j.den.admirant@ziggo.nl
jeruzalemofrome@gmail.com
www.ierezalemofrome.nl

'.....zodat zij, indien het mogelijk was, ook de uitverkorenen zouden verleiden' (Mattheus 24:24). 'En allen die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld' (Openbaring 13:8).



Het is nogal ingrijpend wat in bovenstaande woorden uit de Bijbel wordt gezegd. Er komt een moment –en daar zitten we allang en breed midden in- dat de misleiding grote, wereldwijde vormen aanneemt. Het grote gros laat zich bedwelmen door 'de wijn van de grote Hoer Babylon'. Alleen zij die in het boek van het leven van het Lam geschreven staan, zullen aan deze verleiding niet ten offer vallen. Dat klinkt dramatisch. Maar mooier kun je het niet maken. Zelfs 'de uitverkorenen' zouden bijna in die verleiding meegezogen worden. Bijna, maar dat kan gelukkig net niet! Daar staat de Heiland borg voor.

Ware liefde is soms hardhandig

Het is niet nodig, een blad voor de mond te nemen. Het is zelfs link, dat te doen. Hard op een raam bonzen of een kind uit bed sleuren omdat er brandgevaar is, is alleen maar een bewijs van liefde. En hen die dreigen te vallen stevig bij de hand nemen, is ook een daad van liefde. Deze boodschap raakt ten diepste het hele volk. Maar je moet ergens beginnen. Bij diegenen die nog wakker willen worden (en wakker willen blijven!). Ook als een boodschap soms als een plons koud water voelt terwijl je net in je warme bed ligt. Als een zware storm je dak wegrukt, sta je ineens in de kou. Daar kun je weinig of niets aan doen. Maar de komende storm die alle koninkrijken der wereld schudt en de grote steden in puin doet vallen, daar kun je je op voorbereiden.

Uitverkoren.....ten dienst aan de volken

Bij God is geen willekeur, wel een heerlijke orde. Toen bij de torenbouw van Babel bleek dat de mensheid niets geleerd had van de zondvloed, koos God één familie uit om mee verder te gaan. Abraham en Sara die uiteindelijk tot een groot volk, ja tot een menigte van volken zouden uitgroeien. Sindsdien is er één volk uitverkoren uit alle volken. Israël. Niet omdat God die andere volken links laat liggen. Integendeel! Op langere termijn zou Hij juist het volk Israël gebruiken als een kanaal van zegen voor alle geslachten der aarde, voor alle volken! Dat staat met zoveel woorden al in Genesis 12 vers 3. En vanaf dat moment kan niemand meer straffeloos om Israël heen. Meer nog: Israël en de volken kunnen niet om die ene Zoon van Abraham heen: Jezus, de Messias, de Zoon van God en de Zoon van David! Laten we het goed beseffen: in de hele Hebreeuwse Bijbel ('Mozes en de profeten') is 'uitverkorenen' de aanduiding voor het volk Israël (Deut. 7:7.) En te midden van dit uitverkoren volk is er één persoon die de Uitverkorene is, in Wie de Vader een welgevalen heeft: Jezus! (Jesaja 42:1)

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die bereid en in staat zijn deze en de volgende twee Nieuwsbrieven in het Fries te vertalen. Heeft u interesse en wilt u reageren? Dan kunt contact opnemen. Onze contactgegevens vindt u op pagina zes.

Uitverkoren zijn is genade

Overigens is het behoren tot 'het uitverkoren volk' en de 'kinderen van het verbond' geen rustbank. Wanneer Juda prat gaat op haar uitverkoren-zijn, striemt Johannes de Doper hen met deze woorden: 'God kan zelfs uit deze stenen [in de Jordaan] kinderen van Abraham verwekken' (Mattheus 3:9). Het behoren bij het uitverkoren volk is geen verdienste maar pure genade! Toen het Juda-deel van het volk Israël grotendeels haar Messias niet herkende maar verwierp, koos God er voor, om langs een omweg Zijn doel te bereiken. Zijn verkiezing van Israël stond vast. Maar voorlopig werd het koninkrijk van Juda weggenomen en...gegeven aan die andere broer, de tot 'volken', 'heidenen' geworden Tien Stammen. Zij waren hun naam Israël verloren, en waren veel eerder dan Juda in ballingschap gevoerd. Zouden zij de fakkel van het Evangelie nu de wereld in dragen?



Het sprookje dat Willibrord en Bonifatius in de 8e eeuw onze eerste zendelingen zijn geweest wordt in het boek 't Was anders danig aan de kaak gesteld. Onze wortels liggen niet in het verbasterde christendom dat vanuit Rome in de 8e eeuw ons bereikte, maar in het Evangelie zoals dat vanuit Jeruzalem al in de eerste eeuw, ten tijd van de apostelen in de kustlanden werd gebracht, ook in Nederland! En wij geloven dat de God van Israël weer opzoekt wat voorbijgegaan is. Er komt een opwekking die al het voorgaande verre overtreft, een herleving die tot de doorbraak van het koninkrijk van de Messias leidt!

De loop van de rivier

Aanvankelijk ging Juda voorop in de verkondiging van de blijde boodschap. Het boek Handelingen getuigt van de 'rivier van God' die vol water is, en die zich krachtig een weg zoekt naar andere delen van de wereld. Vanuit Jeruzalem stroomt de rivier door Judea, Samaria, Syrië, Klein-Azië, Griekenland. Vooral in westelijke richting, want daar, in de kustlanden, bevonden zich veel nazaten van Israël, de 'volheid van volken' waartoe Efraïm zou worden (Gen. 48:19, Rom. 11:25). Paulus kwam tot Rome, verder nog, via Rome ging hij naar Spanje (Rom. 15:23,28). Hij is er ook echt geweest! Daar woonden nazaten van Juda, uit het huis van David, volgens Da Costa. En hij kon het weten. Maar Spanje was ook een doorgangshaven voor Israëlieten geweest. Zelfs de oude naam van Spanje wijst daar op: het 'Iberisch schiereiland' (Iber, van Heber, doortrekken, Hebreeën). Oostelijk heeft Thomas, zegt de geschiedschrijving, India bereikt. Ook daar woonden nazaten van Israël. Niet dat enige apostel het in de zin had, het Evangelie niet verder dan de nazaten van Israël te brengen. Zij wisten dat Israël en Juda juist daarom te midden van de volken woonden, omdat zij zo gemakkelijker een brug van heil naar de volken konden zijn.

De twee knechten

Hier raken wij het hart van het Evangelie. Jesaja profeteert viermaal over 'de Knecht des HEEREN'. De ene keer bedoelt hij daar duidelijk Israël mee. Zoals Maria haar lofzang eindigt met: 'Hij nam Zijn knecht Israël op' (Lukas 1:54). De andere keer, zoals in Jesaja 53, wordt de lijdende Knecht des HEEREN, de Messias, ten voeten uit getekend. Het plaatsvervangende lijden en sterven van de Heere Jezus is daar in weinig maar heel diepe woorden beschreven. In Jesaja 49 herkennen we beide knechten in één profetie. Prachtig wordt geprofeteerd dat God Zijn Knecht al vanaf de moederschoot apart heeft gezet voor Zijn roeping. Aanvankelijk lijkt de zending van de Messias op een mislukking uit te lopen. Zegt het Evangelie niet dat na een bepaalde prediking in Kaper-naüm een groot deel van het Judese volk Jezus de rug toekeerde? (Johannes 6:66).



Jesaja verwoordt die crisis in het optreden van de Messias als volgt: 'maar ik zeide: Tevergeefs heb ik mij afge-mat, voor niets en vruchteloos Mijn kracht verbruikt....' (Jesaja 49:4). Maar, 'Mijn recht is bij Mijn God', vult Hij aan. Heeft God Hem niet in Zijn pijlkoker verborgen als een puntige pijl? (Jesaja 49:2) Hoe scherp was deze pijl, de Persoon van Jezus. Juist in Zijn schijnbaar grootste zwakheid! Aan het kruis werden alle barrières doorbro-ken. Juist daar heeft Hij de slang aan het kruis gespietst, de duivel de kop vermorzeld, de schuld geboet, de weg tot de Vader vrijgemaakt, de dood gedood! Toen het leek of alles tevergeefs was, en de volgelingen van Jezus moedeloos bij elkaar kropen, heeft Jezus de grootste oogst binnengehaald.

Als de Leeuw gaat brullen.....

Hoe allerbelabberdst de zaak er in Nederland en Europa ook voorstaat, er is geen reden om het hoofd te laten hangen. Ons Hoofd is in de hemel en Hij regeert! Geen sterveling kan beletten dat de Messias de troon van David in Jeruzalem herstelt. Het voornemen van Donald Trump om de ambassade van Amerika terug te brengen in Jeruzalem en deze stad als hoofdstad van Israël te erkennen doet al veel stof opwaaien. Maar als de God van Israël beslag legt op Zijn stad Jeruzalem, Zijn land Israël en op alle stammen van Israël, dan wordt het pas echt spannend! Zodra het uitverkoren Israël voor haar Messias, de Uitverkorene, Jezus, buigt, kan de duivel wel inpakken. Want het Lam dat op Golgotha stierf is ook de Leeuw van Juda Die brult! En wanneer de Leeuw uit Openbaring 10 zijn stem verheft, komt de vervulling van Gods beloften in een stroomversnelling. Tot heil van alle volken. Van alle 'overgebleven volken' (Zacharia 14:16), wel te verstaan. God heeft Zijn Knecht niet alleen van de moederschoot af, maar al voor de grond-legging der wereld apart gezet. In Zijn pijlkoker verborgen. De volken kunnen woeden, zoveel zij willen. Het Vaticaan, de grote souffleur achter Brussel, Den Haag, Genève etc. kan sissen. Maar als God deze Pijl, de Messias, het Lam Gods in de strijd brengt, gaat snel in vervulling: 'Uw pijlen zijn scherp; volken vallen onder U, zij dringen door tot in het hart van des Konings vijanden' (Psalm 45:6) '



Ongetwijfeld heeft Jezus door het ene offer op Golgotha 'Jood' en 'Griek', Juda en Israël in Zijn hart verenigd. De scheidbrief waarmee Israël (niet Juda!) volgens Jeremia 3 vers 8 was weggestuurd, is nietig verklaard. Die twee worden weer één in Jezus' Bloed! Toch is dat de Vader nog niet genoeg. De Messias is voor een nog grotere opdracht geroepen. 'Het is te gering, dat Gij Mij tot een Knecht zou zijn om de stammen van Jakob weer op te richten....Ik stel u tot een Licht der volken, opdat Mijn heil reike tot het einde der aarde' (Jesaja 49:6)

Een profetische boodschap uit 1948 wordt uitermate actueel

In 1948 gebeurde er heel wat. Om twee belangrijke zaken te noemen: eerst was er de uitroeping van de Staat Israël door de V.N. Onmiddellijk was er oorlog in het Midden-Oosten. Daarnaast werd in de zomer de Wereld-raad van Kerken opgericht. Als tegenhanger tegen de half slachtige basis van de Wereldraad werd de Bijbelge-trouwe ICCC opgericht. En tijdens het gebed dat daarbij tot God opsteeg (zo bleek later) werd een gereformeerde predikant (ds. A.A. Leenhouts) in zijn studeerkamer aangesproken met een profetische boodschap. Deze begon met de woorden 'Mijn kinderen hebben gebeden, en Ik heb geantwoord. Nee, Ik zal de antichrist de eer niet gunnen, Mijn volk bij elkaar te brengen, maar ik zal dat doen door de zweepslagen van Mijn Woord'.

Op naar de Karmel!

Om met het tweede punt te beginnen: Hoe bereikt Israël zijn doel om een kanaal van zegen te zijn voor de volken? God brengt de hele wereld in een uiterste crisis. Zoals eens Egypte en de hele oud-oosterse wereld aan een zijden draad hing vanwege de zeven jaar durende hongersnood. Waarom? Om die ene gezalfde, die apart gezette maar verworpen broer weer met zijn broers te herenigen. Het uur nadert dat alle broers voor die Ene, de Zoon van David, de Messias, Jezus, zullen buigen! De onderste steen komt boven! De beker in de zak van Benjamin. De voorzeggingsbeker van Jozef. Het punt waar het om draaide en waar het nu nog steeds om draait komt ter tafel. God zet een streep door alle eenheidsstren-buiten het Lam om. Niet de antichrist, niet Rome en het Vaticaan zal de ware eenheid tot stand brengen. De echte eenheid komt openbaar, tegenover de valse eenheid. Op naar de Karmel! Dat schreef de hervormde ds. H.O. Roscam Abbing te Arnhem al in 1924. Dat schreef en predikte ook ds. A.A. Leenhouts in zijn boeken en verkondiging. Het staat voor de deur. God brengt Zelf Zijn kinderen samen. Op basis van Zijn Bloed. Bij de uittocht uit Egypte heette het: 'in één huis zal het gegeten worden' (Exodus 12:46). Zodra de thuisgekomen zonen en dochters als de jongste, verloren zoon, aan Vaders tafel verenigd worden en er een heerlijke opwekking door-breekt, zal de Vader die andere zoon hoogstpersoonlijk voor het Feest uitnodigen!



De hoon van de omstanders rond het kruis, die zeiden: 'Hij roept Elia' wordt door Gods genade beantwoord in barmhartigheid. De Verlosser komt tot Sion en verlost Israël van al haar ongerechtigheden. De heerlijkheid des HEEREN zal van Jeruzalem uit de hele aarde vervullen!

Van wereldse staat tot koninkrijk van priesters

Duidelijk werd dat een wereldse staat Israël in het verlengde ligt van de roep van Israël tijdens Samuël: 'geef ons een koning zoals de andere volken...' (1 Samuël 8:5). Maar het gaat God niet om een westerse, wereldse, democratische staat, maar om 'een koninkrijk van priesters'. En dat vergt een kolossale omwenteling. Er zal een Pniëlworsteling als van Jakob bij de Jabbok nodig zijn, om Ezau frank en vrij in de ogen te kunnen zien. Ezau, Edom...die nu nog een hele grote vinger in de pap heeft op de berg Sion. Maar God zal Edom ontronen, zijn heerschappij wegvagen opdat 'het koninkrijk des HEE-REN zij' (Obadja vers 21).

De hele profetische boodschap van ds. A.A. Leenhouts, vanaf 'Een Pascha voor Jahwe' (1969) tot en met zijn laatste boek 'De volheid der heidenen' (2001) is één openleggen van de Schriften. De hele volkerenwereld geneest slechts aan Jeruzalem en Israël, na het Goddelijke ingrijpen van de God van Israël.



Het Lam zal als de Leeuw van Juda overwinnen!

Vuur, vlam en stoppels

Israëls profeten spreken doorgaans duidelijke taal. Obadja zegt: Jakob zal het vuur, Jozef de vlam en....Ezau de stoppels zijn! Geen koninkrijk dat hersteld wordt voordat de vijand definitief gevallen is. Eeuwenlang hebben de Puriteinen in Schotland en Engeland, en al gauw ook in Nederland iets dergelijks gezegd. Eerst zal het pausdom (Babylon) vallen, het Joodse volk (sommigen spraken ook van de Tien Stammen) komt tot bekering en dan zal een grote zegen en rijke oogst tijdens het Messiaanse vrede-rijk onder de volken worden binnengehaald. Het is opmerkelijk dat in Joodse kring Edom wel met Rome in verband is gebracht. Het Hebreeuwse woord 'roem', room' betekent verheven, trots zijn. Als er iets geldt van het Romeinse Rijk dat door de roomse kerk werd overgenomen en nieuw leven in geblazen, dan wel dat het van overmoed, trots en wreedheid aan elkaar hangt.

De oer-protestantse opvatting van de antichrist

Als de Rotterdamse predikant Wilhelmus à Brakel (gestorven in 1711) aan het einde van zijn hoofdstuk over de kerk de vraag stelt: 'wat is de Antichrist?' luidt het antwoord heel overtuigd: 'wij antwoorden met alle protestanten: het pausdom te Rome'. Dat is geen privé-mening van deze predikant. In alle toonaarden en heel wijdverbreid kom je in de eeuwen vanaf de reformatie telkens dezelfde opvatting tegen.