

Uitnodiging

Israëllezingen o.l.v.
ds. J. den Admirant



Op de woensdagavonden 24 jan., 28 febr. aanv. 20 u. en zaterdag 24 maart aanv. 14.30 - 21.00 u. worden onderstaande Israëlstudies weer voortgezet in Doornspijk. Verzorgd door ds. J. den Admirant (Hoogeveen) en tevens door ds. W. ten Voorde (Nunspeet)

Hoofdthema:

“In de volgende lezingen zal de profetische boodschap van ds. A.A. Leenhouts nader belicht worden vanuit de Schriften en de actualiteit.”

1^e studie 24/1: “De roeping van de Messias en van het volk Israël ”

2^e studie 28/2: “Israël: van wereldse staat tot koninkrijk van priesters”

3^e studie zaterdag 24/3: deze conferentie zal staan in het teken van Gods weg met geheel Israël –aanbidding-gebed-onderwijs-en proclamatie. *Thema van deze bijeenkomst volgt z.s.m.*

Na de vele Israëlstudies door ds. J. den Admirant en ds. W. ten Voorde verzorgd, zijn we verheugd dat mede door de belangstelling dit onderwijs voortgezet wordt. De twee thema's vermeld op de voorzijde van deze uitnodiging staan min of meer los van de eerder gegeven studies, u kunt dus direct 'inhaken'. Wel zou het aanbeve- toch eling verdienen om het door ds.



den Admirant geschreven boek te lezen: "De Herder en de tempel". Gezien het enthousiasme van hen die deze avonden al bezochten zien we uit naar de komende lezingen.

Woensdagavond 24 januari

Thema: "**De roeping van de Messias en van het volk Israël.**"

Toelichting: De weg van de Israël loopt parallel aan de weg van de Messias. Maar wat gebeurt er als Juda grotendeels de 'mensen van de Weg' (Messiaanse volgelingen) afwijst? Hoe komen beide zonen van die ene Vader weer aan één tafel? Hoe hervindt de jongste zoon zijn identiteit? En hoe komt de oudste zoon thuis? Wat is onze roeping in dezen?

Woensdagavond 28 februari

Thema: "**Israël: van wereldse staat tot koninkrijk van priesters**"

Toelichting: : In de profetie van Obadja wordt duidelijk dat Edom de boosdoener is. De aartsvijand van Israël bevindt nog altijd als Jood verkleed in haar midden en geeft niet zelden de toon aan. God zal Edom uit Israël uitbannen en Zijn koninkrijk Israël herstellen. De troon van David is in zicht!

Zaterdag 24 maart-

Conferentie aanvang 14.30 u. - 21.00 u.

Thema. *Wordt z.sm. bekendgemaakt.* Deze Israël-dag zal in het teken staan van Gods weg met geheel Israël door middel van aanbidding, gebed, onderwijs, proclamatie enz. Sprekers: o.a. ds. Jan den Admirant en ds. Wim ten Voorde.

Het boek "De Herder en de tempel" is aan te schaffen via onderstaande website of het door het vermelde tel. nr. te raadplegen. U bent (weer) van harte welkom. Tot ziens, namens de Evangeliegemeente "Oase"
G.K. Verbaan.

Aanvang: 20.00 u. Zaal open en koffie 19.30 u.

Locatie: 'Evangeliegemeente Oase' aan de Oude kerkweg 88 Doornspijk.

Kosten: Er zal een collecte worden gehouden.

Meer info ? jeruzalemofrome.nl , of tel. 0525-651088